

het

juiste ADRES

Madame Tirette
Kerkstraat 58
2060 Antwerpen

Wekelijks stappen we binnen op een bijzonder, boeiend of lekker adres.

Paradijs voor NAAISTERS

Bij Madame Tirette kan je terecht voor naailessen, maar de vrolijke boetiek herbergt ook stofjes, garens, knopen en een kleine collectie handgemaakte kinderkleding.

In 2008 behaalde Mathilde Boussauw haar masterdiploma theaterkostuumontwerp. Na enkele tussenstops besloot ze iets van zichzelf uit de grond te stampen. Ze wou naaiworkshops geven voor jongeren en dat idee kreeg veel bijval, onder meer van de stad Antwerpen. Na het winnen van een wedstrijd kon ze met een klein startkapitaal en een eigen atelierruimte haar droom waarmaken. "De lessen waren meteen een succes. In 2011 verhuisde ik naar de huidige locatie." Madame Tirette groeide ondertussen uit tot een veelzijdige zaak, waar je ook terecht kunt voor stoffen, verstelwerk en handgemaakte kinderkleding, al blijven de naailessen de hoofdactiviteit. "De manier waarop we lesgeven is uniek. We geven geen workshops waarin alle deelnemers rond eenzelfde thema of patroon werken", gaat Mathilde voort. "Onze lessen voor startende naaisters zijn bedoeld om de techniek van de naaimachine bij te brengen en een basisinzicht in patronen en kleren mee te geven. In ons atelier staat een rekje met eenvoudige werkstukken waaruit starters kunnen kiezen. Tegelijk begeleiden we ook de meer ervaren naaisters bij het maken van bepaalde werkstukken."

Sprookjesland

Bij Madame Tirette zitten de furnituren in ouderwetse bokalen die het geheel het uitzicht geven van een ouderwetse snoepwinkel. Kleurrijke stoffenrollen sieren de toonbank. De klassieke etalage en het gebruik van hout en tegeltjes uit grootmoeders tijd doen denken aan een winkel uit het midden van de vorige eeuw. Nog opvallend zijn de vrolijke kinderkleertjes met een knipoog naar sprookjesdieren, kabouters en prinsessen. "Het zijn nog de invloeden van mijn opleiding. Ik balanceer graag op de grens tussen toneelkleding en draagbare outfits. Voor kinderen kan en mag dat ook. Mijn klanten komen ook wel eens langs met de vraag om een kledingstuk voor hen te maken. Een jurk die ze vinden op Pinterest bijvoorbeeld maak ik graag voor hen na."

Tekst:
Ellen
Bogaert
Foto's:
Frederik
Beyens



A26

MEER INFO:
0484-92.66.54
www.madametirette.be